

Lieve familie en beste vrienden,

Ik wil jullie graag in woord en beeld met mij mee laten genieten van mijn ervaringen bij het ophalen van *Hollandia's Glorie* in Engeland. Op 25 mei kon ik mijn nieuwe bootje op de werf *Churchouse Boats Ltd* in het plaatsje *Whitchurch* (in de buurt van *Plymouth*) ophalen. Via de Kanaaltunnel ben ik er met de trailer achter de auto naar toe gereden.



De aankomst de volgende dag was voor mij een complete verrassing. Het werfje, waar alle *Drascombe*-bootjes vandaan komen, ligt aan een kronkelend zandweggetje in een open plek in een bos! Pas toen ik in een bocht *Drascombe*-bootjes onder plastic zeilen zag, wist ik dat ik het gevonden had.



In een oude, wat rommelige loods stond een splinternieuwe *Drascombe Coaster* te glimmen, de mijne.



De trailer werd achter de auto vandaan gehaald en op een vernuftige wijze onder mijn nieuwe trots geschoven.



Buiten zette de baas, Stewart Brown, de twee mastjes er op en sloeg de zeilen aan. Met een paar kleine aanpassingen was dat vrij snel gebeurd. En daar stond ze toen: mijn eigen *Hollandia's Glorie*, met roodbruine romp en zeilen en een gele opbouw!



Toen ik daar zo naar stond te kijken, telde ik op mijn vingers dat dit mijn achtste bootje was. De eerste was een houten kano, helemaal nieuw, door mijn vader bij ons achter op het plaatsje gemaakt. Alle volgende schepen waren tweedehands en bijna allemaal groter. En nu, bijna een halve eeuw later is *Hollandia's Glorie* waarschijnlijk mijn laatste bootje, weer klein en ook nieuw. Is dat niet mooi?



's Avonds heb ik samen Stewart en zijn vrouw heerlijk gegeten in de Royal Oak. De volgende dag ben ik naar Nederland gereden. En nu staat HG in Huizen waar de laatste klusjes gedaan worden.

Eigenlijk is HG waar ik als jongetje van droomde: een bootje met een zeiltje. Meer moet je ook eigenlijk niet willen.

Groeten, Jaap